

Nieuwsbrief

Tweede uitgave 2006/2007

Stichting

Tim & Kim Village

Carry each other

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van de stichting Tim en Kim Village. Van tijd tot tijd zal de stichting u als donateur op de hoogte brengen van de ontwikkelingen via een nieuwsbrief. U kunt het laatste nieuws ook op onze website lezen. De voorgaande nieuwsbrief stond in het teken van de reis naar Ethiopië die Tim en Kim in april maakten om de nodige vergunningen te verkrijgen zodat ze in 2007 kunnen starten met het project op 3 hectare grond bij het dorp Gorgora.

In februari zullen Tim en Kim opnieuw vier weken naar Ethiopië gaan om de laatste vergunningen te regelen en een start maken met de werkzaamheden: de aanleg van een toegangsweg en het vlak maken van het terrein zodat er kampeerplaatsen ontstaan. Tijdens de vier weken zullen ze regelmatig met de dorpsraad en dorpsbewoners praten over de verdere uitwerking van de plannen. Ons uitgangspunt is dat we samen met de bewoners de plannen ontwikkelen om de problemen van het dorp te bestrijden. En problemen zijn er volop: Veel mensen (vooral kinderen) sterven aan malaria, aids en andere ziektes. Geld is er niet of nauwelijks, de meeste mensen zijn werkeloos, kinderen hangen doelloos op straat en de oogst is kwetsbaar zodat er regelmatig honger heerst. De dorpsbewoners hebben hun hoop nu gericht op Tim en Kim Village. Dankzij uw steun kunnen we volgend jaar de eerste stap gaan zetten: Het terrein naast Gorgora klaarmaken zodat we er toeristen kunnen ontvangen. Toeristen die werkgelegenheid opleveren en die voor geld zorgen waarmee we kunnen werken aan een betere toekomst voor het dorp. We willen u daarom nog eens hartelijk danken voor uw bijdrage!

In Nederland vragen mensen ons regelmatig of er wel toeristen naar Ethiopië zullen komen. Iedereen heeft de TV-beelden voor ogen van hongersnood: uitgemergelde mensen in een droog en kaal landschap. In deze nieuwsbrief willen we u laten zien dat er ook een andere kant van Ethiopië is. De laatste jaren is het toerisme in Ethiopië duidelijk toegenomen en vooral rondom Gorgora is voor de toerist veel te beleven.





Tis Isat watervallen (Blauwe Nijl)

Wat is er te ontdekken in Gorgora en de directe omgeving?

Sinds de 16e eeuw komen reizigers die terugkeren uit het noorden van Ethiopië terug met verhalen van oude beschavingen, extravagante koninkrijken en wonderbaarlijke gebouwen. Tot op de dag van vandaag zijn de bezoekers niet minder onder de indruk van hetgeen ze hier vinden. Het noorden staat bekend om zijn rijke historie. Vele orthodox christelijke koningen en prinses hebben tussen de 13e tot de 17e eeuw een rijke erfenis achtergelaten in de vorm van talrijke paleizen, kastelen, kloosters en kerken. In de omgeving van Gorgora is veel van deze historie te bekijken. Interessant is dat tradities en leefgewoonten uit die tijd nog altijd ongewijzigd in vele kerken en kloosters voortleven.



Middeleeuws kasteel in Gondar

Behalve cultuur is er ook veel natuurschoon aanwezig. De bronnen van de Blauwe Nijl, het Semien Mountains Nationaal Park en ook het vogelrijke Tanameer zijn zeer de moeite van een bezoek waard.

Gondar

Op 67 km van Gorgora ligt de historische stad Gondar. De stad wordt wel het Camelot van Ethiopië genoemd vanwege zijn middeleeuwse paleizen, kastelen en kerken. Beroemd is de ommuurde 17e eeuwse koningsstad waar meer dan tien koningen ieder hun eigen paleizen hebben gebouwd. Beroemd is het bad van Koning Fasiladas dat zo'n 2 km buiten de koningsstad ligt. Hier wordt elk jaar het beroemde Timkat festival gevierd waarbij de historische baden worden gevuld met water waarna grote menigten zich onderdompelen om de doop van Christus in de Jordaan te vieren.

In Gondar is ook de Debre Berhan Selassie kerk te vinden. Vanwege zijn fraaie muur- en plafondschilderingen wordt dit door velen de mooiste kerk van Ethiopië genoemd. In Gondar is wekelijks een grote markt en zijn meerdere keren per jaar kleurrijke, religieuze festivals bij te wonen.

Bahar-Dar en bronnen van de Blauwe Nijl

Aan de zuidoever van het Tanameer ligt het subtropische stadje Bahar Dar met vele palmbomen, een boulevard en een knus havenje waar je verse vis uit het meer kunt proeven. Bij Bahar-Dar ontspringt de Blauwe Nijl en zijn excursies mogelijk naar de spectaculaire Tis Isat watervallen (Tis Isat: rokend water) van 400 meter breed en 45 meter diep. Ook is vanuit de stad een avontuurlijke wandeling te maken naar de bronnen van de Nijl. Deze wandeling voert door bossen, pittoresk landbouwgebied en over een eilandje met de fraaie oude kerk Debre Mariam (waar je met een papyrusbootje naar toe wordt gebracht).

Semien mountains

De Semien is een van de grootste bergmassieven van Afrika met hoogtes tussen 3300 en de 4600 meter en aan de noord- en westkant een 60 km lange duizelingwekkende canyon. De

spectaculaire vergezichten en uitgestrekte hoogvlaktes met reuzenlobelia's lenen zich voor prachtige meerdaagse wandeltochten die we vanuit onze projectlocatie gaan organiseren. In de Semien zijn dieren en planten te bewonderen die alleen in Ethiopië voorkomen. Opvallende verschijning is de Gelada baboon, een grasetende baviaan die tot enkele meters te benaderen is en die iedere bezoeker ongetwijfeld in grote aantallen zal aantreffen. In de lucht zijn grote lammergeieren, diksnavelraven, arenden, ibissen en kleinere vogels als wielewalen en honingzuigers te bewonderen. De zeldzame Walia lbex (een steenbok) komt in de

hogere regionen voor en is vaak alleen van grote afstand te zien. Andere, algemeen voorkomende, zoogdieren zijn klipspringers, duikertjes, hyena's en jakhalzen. De uiterst zeldzame Ethiopische wolf komt ook in het park voor maar laat zich zelden zien. In het park zijn her en der boerendorpjes aanwezig waar onder leiding van een ervaren gids gekampeerd kan worden.

Gorgora

In het dorp Gorgora zelf, de plaats waar we ons project gaan opzetten, is ook het nodige aan cultuur te beleven. Er is een kerkje uit 1334 (herbouwd in 1608) met prachtige koptische fresco's. Op enige kilometers afstand van het dorp staan een ruïne van het 17e eeuwse paleis en kathedraal van de voormalige keizer Susenios. Vanuit de ruïnes heeft u prachtig uitzicht op het Tanameer en de kaap waarop we ons project gaan vestigen. Vanuit onze projectlocatie willen we wandel- en of boottochten naar de ruïnes organiseren.

Tanameer

Ons project ligt aan het Tanameer, een natuurlijk meer (qua grootte vergelijkbaar met het IJsselmeer) dat gevoed wordt door vele rivieren en stroompjes uit de noordelijke hooglanden. In het meer liggen 37 eilandjes waarvan er ongeveer 20 bebouwd zijn met 16e en 17e eeuwse kerken en kloosters. Deze zijn allen nog volop in gebruik en de meeste zijn te bezichtigen. Vanuit onze projectlocatie willen we boottochten organiseren naar enkele van deze kloostereilanden.

De natuur in en rond het Tanameer is overweldigend. Het meer is bekend om zijn vogelrijkdom. Langs het meer en op de eilanden komen



eeuwenoude bomen voor waar vele vogelsoorten zoals weervogels broeden. Daarnaast trekt het meer talloze watervogels aan waaronder visarenden, ibissen, ooievaars, zilverreigers, pelikanen en ijsvogels. Op de projectlocatie zijn de vogels van dichtbij te bewonderen. Behalve vogels hebben Tim en Kim er in de paar bezoeken die ze brachten ook nijlpaarden, apen, antilopes, nijlvaranen en hyena's gezien.

We hopen dat u na het lezen van deze nieuwsbrief een indruk heeft van de toeristische mogelijkheden van Tim en Kim Village. Dat is belangrijk want de komst van toeristen bepaalt tenslotte, naast voldoende donaties uit Nederland, het succes van Tim en Kim Village.

De Stichting heeft een verjaardagskalender ontworpen met prachtige foto's van de beschreven plekken. U kunt deze kalender bestellen via de bijgevoegde antwoordkaart. Met de aanschaf van een kalender helpt u Tim en Kim Village aan bekendheid en levert u een extra financiële bijdrage aan de stichting: vrijwel het gehele aankoopbedrag komt namelijk ten goede aan Tim en Kim Village. Nogmaals hartelijk danken voor uw steun en heel goede feestdagen toegewenst namens het bestuur,

Tim Otte, Kim Otte-De Hoop, Erwin Vader en Dion Ket.



Voor informatie, vragen of storting:

Stichting Tim & Kim Village

Iepenlaan 34 | 1815 EE Alkmaar

e-mail: info@timkimvillage.com

internet: www.timkimvillage.com

Postbanknummer: 1072842

Kamer van Koophandel nummer: 37120628